

Eftersom positiva tankar föder positivitet och negativa tankar föder negativitet så är rimligtvis vägen till en positivare atmosfär på dansgolvet positiv uppmuntran.

**Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år**

## TANKAR OM DANS

### Vart tog alla dansare vägen när många danställen försvann, Del 1.

Dansgolvet har alltid varit en bra mötesplats och det är många par som i alla tider har träffat varandra i dansens turer. I Skåne fanns många danställen utöver Folkets Park och Folkets Hus som fanns i många samhällen och där det ibland ordnades dans till levande orkester. Många dansbanor i Skåne finns inte längre och en del har ändrat inriktning och det är inte många av dem som fortfarande är aktiva som nöjestempel för danssugna.



Innan jag själv tog det första danssteget var man med sina föräldrar och träffade kusinerna under pingsten varje år på Bökeberg. Där fanns minst en dansbana som jag då inte hade mycket till övers för. Musik som kan ha spelats där då kan ha varit; En tuff brud i lyxförpackning, Sånt är livet, Midnattstango, Regniga natt, Tina och Marina, Twist till menuett. Eller; Gröna, granna, sköna, sanna sommar, Sukiyaki, Visa mig hur man går hem, Fröken Fräken. Men själv minns jag inte heller någon dans här bara tivolit med en gunga som hade båtform. Gungbåten gick fram och tillbaka högre och högre och ibland gick de runt stängen 360 grader. Jag vågade inte åka med men min yngre syster njut till fullo och ville bara åka mer. Mina föräldrar tror jag träffades här och hade säkert många fina minnen från detta dansställe. Nu är det rivet sedan många år och allt som finns kvar är en minnessten på en liten kulle i skogen. Ibland åkte vi till Törringelund och där minns jag mest grodornas kväkande, dansen där upptäckte jag långt senare.

Beatles och alla 60-talsbanden kom och jag började bli intresserad av den nya musiken och lyssnade varje lördag på Tio i topp, men ännu inget intresse för dans. Ändå tvingades man följa med på gammeldans till bla folkets hus i Svedala men där kunde man smyga iväg till kafeterian och se Bronco en tidig Vilda Väster-serier på TV.



När jag började min dansresa och gå ut och dansa i slutet av 60-talet hade en del av dagens kända dansband bildats. Begreppen dansband och dansbandsmusik fanns knappast ännu, däremot fanns det många ställen att välja på inom mitt närområde. Jag bodde i Löddeköpinge då och här fanns två dansbanor som öppnade för dans varje midsommarafton och den ene hade även en dans vid kräfttiden. Nu är båda dansbanorna borta och inte ens ringdans förekommer längre tror jag.

I grannkommunen vid Kävlingeåns strand låg en Folkets park, Silverforsen med ett populärt dansställe som kallades Holländaren. Självtänkt jag inte besöka det så många gånger och har inte många minnen härifrån mer än ett band som spelade låten Wolly Bully. Den 25 januari 1993 brann stället ner genom en olycklig händelse.



Bara i Malmö och Lund fanns många dansställen vid den tiden. Och jag tänker ta er med på en dans Odysse till en del av de skånska dansställen som ännu finns och en

gång funnits; vissa har jag besökt någon gång och andra bara hört talas om. Lovar dock att inte hålla på lika länge som Odysseus, men några irrfärder lär det bli.

När man tänker på alla dansställen som försvunnit så ger det en lite bitter eftersmak som stannar kvar länge, vart tog alla dansare vägen när alla dessa dansställen försvann. Kanske finns en del kvar sommartid och det är bara jag som inte går ut på dans lika ofta som förr. Rätta mig om jag har fel.

Jag fortsätter Odysseén i kommande blad och det finns säkert många i Gåsasteget som minns en del av dansställena och ni får gärna hjälpa mig genom att skicka mig historik och minnen från dem.

Dansgolvet är den perfekta platsen för att mötas och till dess "Sköt om er i er isolation"! / Thomas P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte!

PS Vill du bidra till Odysseén och delge oss dina minnen från dansställen kanske har du bilder eller bara tankar om dans - kontakta mig via [redaktor@gasasteget.se](mailto:redaktor@gasasteget.se)

**Dansband som fanns på tidigt 60-tal (fakta hämtad från bla Wikipedia) var bla:**



Ingmar Nordströms, från Växjö bildades 1955 och slutade spela 1991.

Sven-Ingvars, från Slottsbron i Grums kommun bildades 1956 som ett pop- och rockband.

Vikingarna från Arvika bildades 1957 och slutade-2004.



Flamingokvintetten, bildades i Partille 1960.

Thorleifs med Thorleif Torstensson, från Norrhult i Kronobergs län, bildades 1962 och slutade 2012.

Sten & Stanley bildades som popgrupp i Karlskoga 1962

## Lite från Dr Mosley



Dans är mer än bara motion, det är roligt, det är bra träning också. Om du vill bli stark, smidig eller få bra kondition. Fortsätt dansa!

**Tips på social distans dans:** sök på webben med tex

SOCIAL DIST-DANCING JIVE CHALLENGE

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! "vi alla hjälps åt"